

JEANNETTE, ONZE HUISMEESTER



“Jeannette, onze huismeester”

Wellicht, of misschien ook niet, heeft u het opgemerkt
Over de maand mei heb ik geen gedicht verwerkt
Er was weinig tot geen nieuws over De Bogen te melden
Ik moet toegeven, dit gebeurt maar echt heel zelden

De maand juni begon ook heel gestaag
Ik zat hier wel even mee in mijn maag
Maar helaas, toch kreeg ik input voor mijn gedicht
Jeannette was van de trap gevallen, wat een bericht

Wat een ellende, ze kon van de pijn niet meer lopen
Na onderzoek in het ziekenhuis bleek haar heup te zijn gebroken

Ook voor De Bogen een zeer grote pech
De huismeester voor meerdere weken zeker weg
Gelukkig gaat het na de operatie weer heel goed
De altijd positieve Jeannette houdt goede moed

Een noodscenario was al heel snel klaar
Het VvE bestuur neemt al haar honneurs waar
Wij allen hopen op een spoedig herstel
Ja, want zo ik nu merk, missen we onze Jeannette wel